

Klaphat

Jeg bor på en vej i et pænt lille hus
Og mit ego er temmelig stort
Når jeg fejer for min dør, kan jeg se, at min nabo
Også skynder sig at få det gjort
Jeg holder hund, holder have, og jeg holder mig
på måtten
Det at holde sig er ble't en sport
Og jeg hader at se på holdningsløse folk
Der vader rundt i deres eget lort

Klaphat - hvem tror du, du er
Klaphat - der er ik' no't at klappe af
Klaphat - hvad laver du her
Du sku' meget hel're ta' og klappe i

Min nabo Mohammed tror på Allah og Audi
Og har lige købt en ny på Fyn
Når jeg holder for rødt i min gamle Corolla
Kør' han lig' forbi med næsen i sky'n
Så hvad skal jeg sige, når min nabo han spør' mig
Om den ikke er et dejligt syn
Når jeg hader at se på folk, der gi'r den gas
Og kører rundt som om de ejer by'n

Min nabo er araber og han elsker shawarma
Og det' da helt i orden, at han gør

Jeg vil hel're ha' en hot dog med det hele
Og kakaomælk med sugerør
At spise godt er vigtigt, og jeg synes at hans unger
De skal lære det, mens de er børn
Så jeg hader, at de sådan siger nej til frikadeller
Når de ik' engang har smagt dem før

Jeg går meget op i tøj, går med livrem og seler
Og min stemme er helt speciel
Og jeg tror nok, min nabo har en dejlig stor kone
Som ku' brug' en rigtig maskulin helt
Jeg kan li' at studere de kvindelige former
Sådan prøve på at bli' lidt tændt
Så jeg hader, når de gemmer deres hoved i en sæk
Og resten i et villatelt

Min nabo Mohammed, han er go' nok på bunden
Jeg har lært ham at sige "skål"
Han er vild med dans og den store bagedyst
Og så' han rigtig glad for bold
Vi ser tit en kamp, og han kan sagtens se
At Danmark har et stjernehold
Men jeg hader, når de så skal spille kamp mod
Marokko
Og de taber den med fire-nul

Klaphat -